

Oekraïne toen – nu – toekomst

postzegels als historisch (te
manipuleren) bewijs

Winterstamps 24-2-2023

Jan Heijs

verzamelaar omstreden politieke propaganda

Oekraïne: mini historie

Oekraïne (betekent grensland):

- Tot WO II af en toe zelfstandig of deel van o.a. Mongoolse Rijk, Zweden, Osmaanse Rijk, Oostenrijk-Hongarije, Polen, Rusland.
- Rond WO II verdeeld tussen Duitsland en Sovjet Unie.
- Zelfstandig: 7^e eeuw Vikingen stichten Kievse Rijk. 1918-21 even Oekraïense Volksrepubliek. 1992 zelfstandig. 16% is etnisch Rus.
- Bestaat lezing over van 6x 45 minuten, deze lezing 0,5 uur.
- Stelling: actualiteit gebruiken om reclame voor filatelie te maken

Russische Tsarenrijk
1613-1914.
Pijl boven: Finland
Pijl midden: Oekraïne
en Polen.



Postzegel 1918-22 (zelfstandig)-W.O. II (bezet)



Sovjetperiode 1944-91: Sovjet zegel bevrijding, Oekraïne vignet Oekrainers in UK tegen Sovjet overheersing. Er vochten meer Oekrainers tegen Hitler-fascisme dan dat er collaboreerden. Hoewel Poetin anders beweert.



1991 zelfstandig Russisch gezinde president, 2014 Maidan revolutie, Europees gezind.

Oekraïne 1994: 3 jaar zelfstandig



Oekraïne 2013-14: Euromaidan
revolutie



2014 Annexatie Krim en strijd om Donbas/Loegansk

Brief UK – Krim 2014: verbroken postverbinding (circ. IB no. 71)



Eigen "postzegels" Donbas 7-IV-2014



2022

Russische brief
naar Oekraïne
retour i.v.m.
Russisch zegel
met kasteel op
de Krim 2014.
“Inconnu” maar
adres klopt wel!



Dezelfde vuurtoren op de Krim op Russisch en Oekraïns zegel. Met ook dezelfde naam.

Oekraïense zegel 2020 met de Megonon vuurtoren

Russisch zegel 2020 met Megonon vuurtoren. Raam wat meer naar rechts.



2022
Inval Rusland
1e zegel: helden
Slangeneiland
weigeren zich
over te geven
aan oorlogsschip
Moskva



2022
2e zegel, de
Moskva is
vernietigd “Done”



Verkoop van deze zegels, veel drukker dan onze beurs.



Postzegels tientallen andere landen steunen Oekraïne

Spanje 2022: voor Oekraïne.

Op brief naar Rusland verdween de brief.



Letland 2022: blok steun Oekraïne, tab met vrijheidsbeelden beider landen



UPU steunt Oekraïne via steunfondsen gevuld door postdiensten.

- Herstel postale infrastructuur en steun personeel.

- Gratis Vervoer hulppakketten.

- Nederland gaf Euro 500.000

- Wit-Rusland, dat Rusland steunt, gaf ook. Ingezet kinderspeelgoed en hygiëneproducten voor personeel.

UPU: HELP ENSURE THE UKRAINIAN POST CAN CONTINUE TO SERVE THOSE WHO DEPEND ON IT

Mar 28, 2022 | E-Commerce, Parcel, Post | 0 ●



Steun van andere landen privé en stempel

Duitsland, vlag Oekraïne met gekleurd papier en geschreven “leve Oekraïne”.



Zweden 2022: stempel “vóór Oekraïne”



Ook bedrijven liften mee. Dit zegel werd door de firma Sieger verkocht als de originele 1e zegel op basis van een afbeelding van het horizontale origineel op hun website. Het is echter een vager deel van het origineel op een verticaal persoonlijk zegel.



Poetin draait de klok drie eeuwen terug

Volkscrant 13.6.2022

‘Hij heeft hun niets afgenomen, hij heeft teruggenomen (wat van Rusland was)’, zei Poetin bij de opening

van de tentoonstelling *Peter de Grote, de geboorte van een imperium*. Grijpend voegde hij eraan toe: ‘Kennelijk is aan ons ook de taak toegefallen terug te nemen (wat van ons was) en dat te versterken.’ Volgens hem zal Rusland daar ook in slagen ‘als we uitgaan van deze essentiële waarden die de basis vormen van ons bestaan’.

Het was een ontboezeming waarmee de Russische president zijn bewering ondergroef dat het hele conflict rond Oekraïne is veroorzaakt doordat het Westen zich niet zou hebben gehouden aan de belofte de Navo niet uit te breiden in de richting van Rusland.

Het Russische imperiale verleden

Al eerder had Poetin laten merken dat hij Oekraïne, dat de onafhankelijkheid uitriep na de val van het Sovjetregime in 1991, niet als een echt land erkende. In een lang traktaat betoogde hij vorig jaar dat de Russen en Oekraïners één volk vormen en dat Oekraïne een kunstmatige constructie was. De grootste fout was dat Vladimir Lenin de Sovjetrepublieken (op papier) het recht op afscheiding had gegeven, vol-

Bij de viering van de 350ste geboortedag van Peter de Grote vergeleek de Russische president Vladimir Poetin zijn militaire operatie in Oekraïne met de oorlog van de tsaar tegen Zweden. Daarmee maakt hij de kloof met het Westen vrijwel onoverbrugbaar.

gens Poetin een ‘gevaarlijke tijdbom’ die ontplofte toen de communistische partij de macht kwijtraakte.

Poetins idee dat hij niet alleen de heilige taak, maar ook het recht heeft ‘van oudsher Russische’ gebieden ‘terug te nemen’, toont aan dat voormalige Sovjetrepublieken, zoals de Baltische landen, alle aanleiding hadden bescherming te zoeken bij het Westen. Het roept ook de vraag op of de Navo Poetins revanchistische honger had kunnen stillen met de garantie dat Oekraïne nooit lid zou worden van het bondgenootschap. Gezien zijn obsessie met het imperiale verleden is dat heel onwaarschijnlijk.

Met zijn terugkeer naar de tijden van tsaar Peter de Grote gooit Poetin feitelijk ook het hele moderne internationale recht overboord, met zijn nadruk op soevereiniteit en de onaanstbaarheid van grenzen. Rusland bepaalt zelf wel waar zijn grenzen liggen.

Poetin vs. Peter

Narva (nu Estland), Reval (het huidige

Tallinn) en Riga (de hoofdstad van Letland) behoorden tot de eerste steden die tsaar Peters troepen innamen in de 21 jaar durende campagne tegen de Zweedse koning Karel XII, zelf een onverbeterlijke vechtersbaas. Heeft Poetin dus het recht de Baltische landen weer onder controle van Moskou te

Met zijn terugkeer naar de tijden van tsaar Peter de Grote gooit Poetin het hele internationale recht overboord

brengen? En waar houden de Russische historische aanspraken op? Onder Catharina de Grote behoorde ook Moldavië deels tot Rusland.

Door zich op één lijn te stellen met Peter de Grote hoopt Poetin te profiteren van de populariteit die de tsaar nog steeds onder de Russen geniet.

Maar het is de vraag of hij zichzelf een dienst heeft bewezen met zijn vergelijking tussen tsaar Peters Noordse oorlog en de oorlog tegen Oekraïne. De afgelopen tijd begon het westerse blok, dat aanvankelijk als één man achter Oekraïne stond, juist wat scheurtjes te vertonen. Sommige landen begonnen al aan te dringen op de noodzaak van een bestand (voornamelijk om de economische schade in eigen land door de stijgende olie- en gasprijzen beperkt te houden).

Die pleidooien voor een vergelijk worden wel heel moeilijk vol te houden nu Poetin openlijk laat blijken dat Moskou bepaalt hoe ver Rusland reikt. Een bestand onder westerse druk zal door Poetin mogelijk worden uitgelegd als een aanmoediging zijn imperiale ambities later voort te zetten.

Onoverbrugbare kloof

Critici in Rusland herinnerden er dan ook fijntjes aan dat Poetins vergelijking met zijn grote voorbeeld mank gaat. Peter de Grote stichtte Sint-Petersburg in 1703 als ‘raam naar het

Westen’, maar Poetin is druk bezig dat raam weer te sluiten, klonk het op de sociale media in Rusland. Door de oorlog die van Poetin geen oorlog mag heten, is de kloof met het Westen vrijwel onoverbrugbaar geworden.

Dat het Kremlin niet geïnteresseerd is in werkelijke onderhandelingen met Kyiv blijkt wel uit de voorbereidingen die de door de Russen geïnstalleerde ‘militair-civiele’ autoriteiten in de bezette gebieden treffen voor aansluiting bij Rusland. De pro-Russische autoriteiten kondigden afgelopen week met veel fanfare aan dat de spoorwegverbindingen en de autoroute over land vanuit Rusland naar de Krim volledig zijn hersteld.

Ook de watervoorziening naar de kurkdrome Krim via een kanaal uit de Dnjepr, dat door de Oekraïners was afgesloten na de annexatie van het schiereiland door Rusland, is weer in gebruik.

Het is wel duidelijk dat Rusland die strook langs de zuidkust niet meer uit handen zal geven. Volgens de Russische nieuwssite meduza.io, die vanuit Riga opereert, heeft het Kremlin al een ervaren topambtenaar aangewezen die als taak heeft een referendum over aansluiting in de bezette regio’s te organiseren. Daarna kunnen die dan, zogenaamd op verzoek van de bewoners, door Rusland worden ingelijfd.

Bert Lanting

Volkscrant 13-6-2022
Ruslands KOMPAS voor imperiale ambities:
Poetin: “we hebben terug genomen wat van ons was” in het Rusland van Tsaar Peter de Grote.

Als dat het uitgangspunt is moeten alle landen aan de grens, van Finland tot en met Japan, zich zorgen maken.

Finland werd van 1899 tot 1910 steeds meer Russisch. O.a. Russische postzegels verplicht. Zie deze binnenlandse brief uit Finland 1903 met Russische postzegel. Uit protest in een nationalistisch stempel "Suomi Finland" geplakt.



Maar Finland kent ook omstreden grensgebieden die nu bij Rusland horen.

De helft van Salla is ooit afgestaan, heel Petsamo en Karelië ook, de rode delen



Estland heeft ook omstreden grensgebieden

Estland 1960: grenzen deelrepubliek
Sovjet Unie



Estland 1991: zelfstandig. Grenzen /
annexatie rechts boven/onder ruimer.



Sammelgebiet: POSTGESCHICHTE

ESTLAND

Die baltischen Staaten seit 1918/19

Für Orts- und Flußnamen ist im allgemeinen die Bezeichnung in der betreffenden Landessprache verwendet worden. Soweit deutsche oder im deutschen Sprachgebrauch eingetragene fremdsprachliche Bezeichnungen existieren, sind diese an erster Stelle angeführt. Der Ortsname in der Landessprache ist in runden Klammern gesetzt, z. B. Lissau (Ljudaiva), Wilna (Vilnius). Sind Umbenennungen wegen Gebietsveränderungen oder aus politischen Gründen vorgenommen worden, so steht der neue Name in runden Klammern nach dem deutschen bzw. ohne Klammern und der frühere in eckigen Klammern, z. B. Aresburg (Krigisepp) (Kuressaaie), Pytalova (Äbrene).



Hier dan op een landkaart de gearceerde omstreden grensgebieden die bij Rusland horen.

Moldavië 1991: zelfstandig en richt zich op Roemenië. Het deel Transnistrië wilde dat niet, is Russisch gezind, en riep een eigen staat uit.

Postwaardestuk 1998 met landkaart Moldavië.



Transnistrië ligt tegen de Oekraïne aan. Russische militairen bleven er na de onafhankelijkheid gelegerd als vreedstroepen. Dreiging voor Oekraïne en Moldavië.



Transnistrië is Russisch gezind, dus Russische taal. Moldavië richt zich meer op Roemenië.

Transnistrië 1994: 'postzegel' met foute landsnaam in Russische taal met "y"



Transnistrië 1994: 'postzegel' met correcte landsnaam in Russische taal "IJ"



Karpaten-Oekraïne 1939: twee weken onafhankelijk. Na inval Duitsers in Tsjechoslowakije annexeert Hongarije het.

Tsjechoslowakije vanaf 1928 met geheel rechts Karpaten Oekraïne.



Karpaten Oekraïne 2.III.1939, uitgifte 14-3-39, Hongarije bezet het op 16-3-1939.



Hongarije 1939.
Lijkt een a-politiek
zegel.
Is annexatie van
Karpaten Ukraïne
omdat het kasteel in
Munkac's (hongaarse
plaatsnaam) daar
staat. Heet ook
Mukatschewo.



Persbericht 3 mei 2022:
Het nationalistische
Hongarije van Orban is
vóór de Oekraïne inval
door Poetin een stukje
Oekraïne beloofd.
Verdeeld Europa?
Niet zo vreemd gezien
deze historie.
Beide landen ontkennen
maar Orban veroordeelt
de inval niet.

'Hongarije van te voren ingelicht over invasie in Oekraïne'

Cobra4 03-05-2022 13:42

De voorzitter van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad, Oleksi Danilov, claimt dat president Poetin Hongarije vantevoren heeft ingelicht over de invasie. Hongarije zou ook een deel van het Oekraïense grondgebied beloofd zijn als het land ingenomen is. Volgens Danilov gaat dit consequenties hebben voor Hongarije als de oorlog voorbij is. Het is volgens Danilov onacceptabel dat de meeste westerse landen Rusland de rug toe keren terwijl Hongarije, o.a. door de dreigende Hongaarse veto op de blokkade van Russische olie, juist toenadering tot Rusland lijkt te zoeken.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Kovacs, noemt het 'fake news'. Hij gaf verder aan dat Oekraïne zulk nieuws naar buiten brengt omdat Hongarije geen wapens naar Oekraïne stuurt. Ook wapentransporten van andere landen over Hongaars grondgebied zijn verboden.

Hungary was “warned by Putin in advance that there would be attacks” on Ukraine, says head of UKR’s Security Council “For some reason, she believed that she would be able to take her part of the territory” <https://t.co/TctLofvyA3>

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) [May 3, 2022](#)

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. <https://t.co/Zdbq3gKf8n>

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) [May 3, 2022](#)

Bron: FOK.nl

We slaan
kortheidshalve
even enkele
landen met
grensconflicten
en
invloedsferen
over.

- Letland
- Armenië.
- Nagorno
Karabach
- Azerbeidzjan
- Tsjetsjenië
- Kazachstan
- Abchazië
- Kirgizië
- Turkmenistan
- Georgië
- Tadzjikistan
- Afghanistan
- Noord Korea
- Litouwen (geen
grens met
Rusland)

Mongolië verklaart zich onafhankelijk van China op 10-7-1921 met steun van Rusland. China accepteert de Mongoolse postzegels niet en heft strafport (oranje zegels) hier op brief uit 1932.



Grenskonflikt China - Rusland

Landkaart met gearceerd deel (nr 2) dat door Rusland en China geclaimd wordt.



China 1970: oorlog met Rusland.



Japan
De grenzen tussen
Rusland/Sovjet
Unie en Japan op
Sachalin en de
Koerillen (rood)
zijn vaak
verschoven.



Sovjet-Unie: zegel met landkaart half Sachalin niet rood is ingetrokken t.g.v. zegel half Sachalin rood.

Sovjet-Unie 1927 landkaart



Landkaart met noordelijk Sachalin rood.
Een zegel zonder rood is ingetrokken



Poetin gaat in zijn KOMPAS
precies terug tot een
landkaart in zijn voordeel.

Maar dat kunnen andere
landen met hun KOMPAS
ook in hun voordeel doen.
Het Mongoolse Rijk rond
1200 van Djenghis Khan
bijvoorbeeld. Hier op blok
van Mongolië.



Op het hoogtepunt omvatte het Mongoolse Rijk van Jhenghis Kahn ruimschoots half Rusland en delen van Oekraïne, Turkije, China, Korea, Vietnam etc. zoals op deze wereldbol te zien is.



Maar ook de Zweden kunnen hun KOMPAS zo gebruiken.

Rond 1700 bezat het heel West Rusland met het huidige Estland, Letland, Litouwen, het noordelijk deel van Duitsland en heel Denemarken.



Zweden 1662.
Volg de rode lijnen op
deze landkaart op een
postzegel uit 1991 van
Zweden en het is bijna
de landkaart van net.



A. BUREUS, J. BLAEU SUECIA, DANIA ET NORVEGIA 1662

SVERIGE 5kr

O. N. DEL.

CZ. SLANIA SC. 1991

Ook Nederland heeft recht op Rusland:

- Koning Willem IV is ook koning van Rusland want de dochter van Tsaar Paul I trouwde onze Willem II.
- Tsaar Peter de Grote heeft in 1697 veel in NL geleerd. Rechts: Tsaar Peter huisje Zaanstad.
- 3000 woorden in het Russisch zijn Nederlands. Zoals "KOMPAS"



Slot

Ja het woord “KOMPAS” hebben jullie als Nederlands begrepen maar is ook Russisch. Stelling:

1. Filatelie is vaker politiek dan je denkt.
2. Filatelie, zeker actueel en thematisch, kan reclame zijn voor onze hobby voor niet-filatelisten.

Vragen??????